

Sejours Sans Soucis - Vakantie Zonder Zorgen 26/28 augustus 2016.

Vrijdag 26 augustus, 14 uur : eindelijk was het zover en konden we al onze bekommernissen qua organisatie vergeten en vertrokken we goed gemutst, gepakt en gezakt richting Champlon.

Bij aankomst volgde er een inspectieronde van heel het gebouw : bleek dat de eigenares haar man ingeschreven had voor deelname aan het tv-programma mijn man is een klusser. Elkeen koos zijn eigen "luxe" kamer uit en had plaats zat: sommigen hadden zelfs een disco-douche met blauwe lichtjes en muziek.

De ijskasten werden onmiddellijk goed gevuld met allerlei dranken, daar zouden we wel mee toekomen, dachten we voor ons twaalven !

Op ons zonnig terras smaakte de soep heerlijk en na een korte maar geanimeerde avondwandeling over de 'groene' langlaufpiste achter onze deur (hoe kwam die pad daar op onze stafkaart terecht?) genoten we nog na met lekkere gefrituurde hapjes, Duvel, Triple en wijn onder een zalige sterrenhemel. Er werd voor het eerst van de heerlijke, verfrissende limoncello geproefd.....

(Bijna) iedereen stond 's morgens met een frisse "kop" op, klaar voor een mooi vetloopje van een 5 + 7 km door de mooie natuur in de omgeving. Plots zagen we een everzwijntje op de weg liggen dat aangereden was. Het geluid van het zuivere, kolkende water in de beekjes begeleidde ons over kronkelende paadjes door bos en hei, afgewisseld met licht en zwaar golvende landwegen met adem benemend mooie vergezichten. Een ideaal trainingsparkoers voor de Toscane gangers.

Een heerlijke douche friste onze getrainde bodies op en ondertussen hadden enkele ijverige bijen voor een uitgebreid en versterkend ontbijt gezorgd met lekker spek en ei. Zeker vijf bedjes waard!

Rond de middag was het op de parking over onze vakaniewoning aanschuiven geblazen bij de bevoorrading van de kleine Criquelion en daar stond er ook ene tussen zonder nummer op zijn fiets, maar zijn zakken waren wel het meest gevuld !

En wat was het heet in La Roche en Ardenne, 38 °C ! Op een terrasje langs de Ourthe passeerden vele kajaks maar het kleine nijlpaardje bleef mooi voor ons paraderen, glimlachend naar de ALV-familie, af en toe zijn kopje eens onder het water stekend. De frisse pint in het Parc des Gibiers deed deugd na die steile klim; Bob, daar had het treintje nooit opgeraakt!

Snel lekker fris douchen en nadien genieten van een heerlijke barbecue. De schaars geklede "bakker" van dienst, prees vooral zijn vers gewassen papegaaien aarzen van den Delhaize aan. Tussendoor kletsten we tegen een ping pong balletje, werd er een cava kurk in de goot geschoten, bestudeerden we de mooi afgewerkte corniches en toen werd het plots dreigend donker. Van onder de overdekte barbecue aanschouwden we het mooie klank- en lichtspel van bliksem en wolken in de hemel en placeerden ons nadien in het "salon" of speelden met de schijfjes, op 't sjotterke of biljartten. Voor de tweede maal werd er van de limocello geproefd....door een enkeling iets te veel.

Na een zalige nachtrust en een smakelijk ontbijt vertrokken we naar La Chouffe. En de kabouters en Anneke van Hasselt zullen het geweten hebben dat een delegatie van ALV daar op bezoek geweest is! De rondleiding was maar pover maar de degustatie smaakte des te meer.

Op de terugweg naar ons huisje deden we nog een terrasje aan de stuwdam van Nisramont om dan voor de laatste maal te tafelen op onze binnenkoer met lekkere croques a la Sonja en Katrien.

Alle kamers en de keuken werden netjes opgeruimd en de ketting ging rond de ijzeren poort van onze ruime tuin.

Bedankt aan iedereen om mee te werken en bij te dragen aan dit (volgens mij dan toch) geslaagd ALV-tripje. De afwezigen hadden weeral ongelijk!

't Was plezant, lekker en gezellig en we hadden geluk met het stralend weer.

filip